

## Marjolein Pieks - Gedichten

2019

### Nieuwjaarsduik Overasselt

spring met mij in het diepe  
laat de Maas de diepte zijn  
spring met mij in het diepe  
want wat heb je aan de Rijn

spring met mij in het diepe  
in het diepste van de Maas  
spring met mij in het diepe  
want we zijn de angst de baas

spring met mij in het diepe  
want nu zijn we nog warm  
spring met mij in het diepe  
want we springen arm in arm

*1 januari 2019*

## **Nieuwjaar zien vanaf het kanaal**

vanaf een vage brug zing ik je onomwonden de beste wensen toe  
voor een jaar dat ons beter kent dan wij de tijd

mensen kijken niet eens.  
een bus scheurt voorbij aan de trillende reling

je graait in je jaszak naar een pen en haalt woorden uit het binnenste  
voering die blijft hangen aan een gescheurde nagel

stiekem wens ik je geen jaar maar een oneindig moment  
zoals wanneer onder de brug de nacht duikt in lichtgevend water  
en alle dorpen op dezelfde sterren zien

## Heummage aan Heumen

hey Heumie hey Heumie hey heumie heum je mee  
hey Heumie hey Heumie hey heumie Odyssee  
Heumerus, Heumerus Heumerus die da dee  
hey Heumie hey Heumie hey heumie heum je mee

Aheummmmmmmmm  
die da dee

Hoe dan met die Hoeman  
in da hood heumsick  
Hoe dan met die Hoeman  
I'm a hoeman dat ben ik

Aheummmmmmmmm  
die da dee

Wo ist ja denn der Heumat ik heb heumwee naar ons Heumen,  
In da hood, heumsick, een hoeman dat ben ik  
Wo ist ja denn der Heumat want in Heumen wil ik zijn  
met me heumies aan de Maas, niet aan de Waal of aan de Rijn

go heum heumie, heum heumie, heum heumie  
go heum heumie, heum heumie, heum heumie

ik ben een hoeman geen boeman  
ik ben hoeman dat ben ik

heumeltjelijf, onder de heumisfeer  
denk ik altijd maar aan jou Heumen, keer op keer  
met me heumies in mn heum altijd in mn heum  
Ik ben heumward bound, in mijn eigen heumtown  
wat een heumor wat een joke ik hou van Heumen meer dan Mook  
Ik ben in Heumen kom je ook, de Hoeman is een geile bloke

Aheummmmmmmmm  
die da dee

Heum mane padme heum  
heum mane padme heum  
Heum mane padme heum  
heum mane padme heum

ben je taoistisch, heumanistisch en heumaan  
ben je dadaistisch, oh Heumen zie me gaan  
ik ben een Hoeman ik ben geen boeman,  
Ik ben een Hoeman oh yeah

wat ik weet is Heumo Sapiens wat ik koop is Heuma

wie ik ben is Ecce Heumo echt geen bla bla

Alle vegans in da house zonder varkens in de saus  
zonder Heumstring in de hamstring, en hoemoes voor de cows  
duurzaam Heumen met me Heumies, duurzaam Heumen, met me heumies

Aheummmmmmmmm (x3)  
die da dee

Nashville go heum met je heumfoob gedoe  
me heumies zijn je woorden en je verklaring moe  
want wat ben je voor een dorp als je je eigen heumies weert  
want wat ben je voor een boeman want geen Hoeman is verkeerd  
een Heumie is een mens, en me Heumen is da hood  
elke pure liefdeswens is voor elke God goed

there's no heum like my heum  
inheum en uitheum iedereen is welkeum  
heumbase heumland

Heumen is de heumrun heumen is me heum  
met me heumies in mn hum met mn heumies in mn heum  
Heumen is de heumel en de heumel die is hier  
Nashville kan de pot op want de regenboog is hier

Aheummmmmmmmm  
die da dee

*9 januari 2019, rap tijdens Nieuwjaarsreceptie gemeente Heumen*

**Het is oké**

wees niet bang  
onze hersenen zijn erbij  
wees niet bang  
onze harten zijn vrij

wees niet bang  
we weten wat we doen  
wees niet bang  
ons dorp wordt groen

wees niet bang  
we leven samen  
met de angst  
wees niet bang  
we verduurzamen  
want liefde  
duurt het langst

wees niet bang  
we doen het  
dankzij elkaar  
wees niet bang  
wij spelen dit  
stap voor stap  
klaar

wees niet bang  
onze kinderen zijn erbij  
wees niet bang  
we bouwen hun toekomst  
in ons dorp  
uit deze klei

**Nu**

we vergrijzen  
dus  
laten we  
vergroenen

laat ons kleurrijk  
de wereld zien

de natuur  
die ons  
de weg wijst

### **Een nieuwe weg**

past het in je straatje  
dan passen er woningen in

past het niet in je straatje  
maak dan een nieuw begin

begin maar eens zonder straatje  
begin vandaag in je eigen huis

zoals een muis past door een gaatje  
zo voelt buitengewoon als thuis

### **wetten**

ik woon niet in deze regels  
ik kook mijn boontjes  
in de vrije natuur

met de warmte uit de grond  
en het water dat zoet opstijgt

ik woon niet in deze regels  
de boontjes dop ik zelf

als er iemand mee wil helpen  
graag, want een en een is elf!

### **Droom en daad**

vandaag heb ik in mijn eentje  
samengeleefd  
toen was er opeens een dorp

### **Ecocultuur**

let op dit is geen dorp  
dit is een voedselbos  
we groeien met elkaar  
met wat ons voedt  
we wonen met kruipers  
klimmers, wilde en tamme  
sujetten  
let op zaaien mag  
als het maar niet  
teveel van hetzelfde is

## **Maasmolen**

De molen staat niet in de weg  
net zo min als de mens  
die het dorp laat draaien en erover maalt

we trekken de molen op een hoger plan  
want de gekte om een dorp te bouwen  
is niet de tegenwind te trotseren  
maar een nieuwe wind te creëren

## **Rekensom**

iets wat logisch is  
is niet per se ecologisch

daarom ecoreren wij  
de beste versie van onszelf  
hoe compleet we zijn  
is dankzij de ander

stap voor stap  
met het allesomvattende  
samen te kunnen leven  
in het kleinere

## **Totem**

In elk huis leeft een kip en een koe en een postduif en een wolf  
de kip legt het ei van verbeelding, de koe zoogt het idee  
de duif verspreidt het, de wolf houdt de omgeving in evenwicht  
in elk huis leeft een totem waaromheen het dorp dat we bouwen

## **Nieuwe wereld**

laat de kinderen dit dorp tekenen  
laat hen de groene kleur ontdekken  
in alle tinten van onze droom

laat de kinderen ons zaaien en oogsten  
laat hen spelen met alle lagen van onze wens

laat de kinderen weten en leren  
dit is hun domein,  
dorp van de nieuwe mens

*(geen titel)*

de rivier is overstroomd  
een nieuw natuurgebied  
weerspiegelt de wolken  
die we kennen



## **Winter aan het graf**

vanochtend toen het ijs brak onder oude voeten  
droegen oude botten een nog jong verdriet

in de stilte van een koude leegte  
die alleen maar een man  
alleen maar een vrouw begrijpen kan  
koos het een bank  
bij deze bevroren streling

hoe een oranjeroze zonsopgang toen  
de warme omhelzing in de leuning omlijnde  
tegen alle regelgeving in

immers, in het graf pas mag men rusten  
een bank is uit de tijd

*18 januari 2019*

## Schutterskind

Vader geef me een wapen voor de strijd om de lieve vree  
Vader geef me een vaandel want ik ga met de schutters mee  
Vader geef me het zilver, ik zal keizer zijn echt waar  
Vader geef me je zegen, ik maak een nieuwe wereld klaar

Nu de zeeën hoger worden en de lucht steeds warmer wordt  
is het tijd om me aan te sluiten met nieuwe taken op mijn bord  
Nu de wereldleiders krijsen en de mens alleen komt te staan  
is het tijd om de weg te wijzen, dat hebben schutters altijd gedaan

Moeder ik zie mijn vrienden koud van hart voor mens en dier  
Moeder geef me een vaandel want mijn roeping is vendelier  
Moeder ik zie de burens, ze zijn zo eenzaam en koud  
Moeder geef me je zegen, het gilde hoopt en zaait en bouwt

Nu de zeeën hoger worden en de lucht steeds warmer wordt  
is het tijd om me aan te sluiten met nieuwe taken op mijn bord  
Nu de wereldleiders krijsen en de mens alleen komt te staan  
is het tijd om de weg te wijzen, dat hebben schutters altijd gedaan

Moeder in Overasselt maakt het Gilde een groot verschil  
Vader er blinken schilden omdat een schutter zorgen wil  
Moeder de mensen weten, ik zal keizer zijn echt waar  
Vader geef me je zegen bij Sint Anthonius kluizenaar

*20 januari 2019, ter gelegenheid van de heropricting Gilde van Sint Anthonius Abt te Overasselt*

## **Sneeuw**

maak de bedden op  
scheid donker en fijn  
van wit en bont  
haal het stof uit de hoeken  
want het heeft gesneeuwd

laat de melk overkoken  
breng de tafel met kaarsen  
op orde, zeem de ramen,  
neem de vensterbank af  
want het heeft gesneeuwd

maak alvast een nestje  
in de oude kersenboom  
verwijder je sporen in het bos  
laat engelen rustig gaan liggen  
want het heeft

het heeft gesneeuwd  
geen tijd om te verliezen  
pekel en dooi  
zullen onschuld bezoedelen  
en vieze voeten  
achterlaten in de gang

*22 januari 2019*



## Sneeuw

maak de bedden op  
scheid donker en fijn  
van wit en bont  
haal het stof uit de hoeken  
want het heeft gesneeuwd

laat de melk overkoken  
breng de tafel met kaarsen  
op orde, zeem de ramen,  
neem de vensterbank af  
want het heeft gesneeuwd

maak alvast een nestje  
in de oude kersenboom  
verwijder je sporen in het bos  
laat engelen rustig gaan liggen  
want het heeft gesneeuwd

geen tijd om te verliezen  
pekel en dooi  
zullen onschuld bezoedelen  
en vieze voeten  
achterlaten in de gang

## **100 Maatjes gezocht**

eenzaamheid wil er soms even uit  
met een eenvoudig maar doeltreffend uitje  
verveling heeft alleen maar wat aandacht nodig  
ze zeggen: vergeet de leegte niet mee te nemen  
want we gaan op stap  
wat we liever verborgen houden  
blijkt te kunnen lachen en genieten  
want met een maatje is het goed uit te houden  
oprechte interesse werkt als gebed

*Januari 2019*

**Poëzieweek 2019**

*(31 januari t/m 6 februari)*

in alle dorpen  
in alle steden  
in alle woorden  
eromheen

is vandaag  
de poëzie geboren  
in de nacht van  
donderdag  
op vrijdag één

de week is  
vol van dichters  
de week is  
vol van rijm

in alle steden  
in alle dorpen  
in alle harten  
dit refrein

poëzie is de vrije geest  
poëzie is meer dan het woord  
poëzie is wat je leest  
in de stilte die jou hoort

## **Afgraving van het Antropoceen**

Misschien toont deze mist de enkele druppels in silt en grind die we wilden bevaren  
het was ons verlangen om aan te meren bij het kwelwater vanuit de Jansberg  
toen een zandzuiger de vlakte veranderde in een zak water  
en we grond wonnen uit verloren beschouwd zand

we bouwden paviljoens en jachthavens als nieuwe bodem voor een tijd van welvaart  
natuur werd onze vriend nu we deze konden herscheppen maar  
aan de voet van de stuwwal wenkt ons vandaag een volgende ijstijd  
opgebouwd uit nog onbekende plastic afzettingen en zwerfafval

groetend de ganzen, meerkoeten, zoetwaterkwallen en de  
naar alg duikende fuut met in onze herinnering  
een geolied lijf, baarsen tussen de tenen  
steile bodemwanden, roestende kassa's  
en een koud geworden mannenlijf uit Uden

gedenken we de gevallen op deze grond  
terrein voor wilde barbecues en vaartochtjes  
de Maas liep leeg en ook weer vol

een gouden bomerij en spelende honden kijken uit naar natuurijds  
op een plek waar zomers groeien en de herfst overgaat in een malle lente  
een nieuwjaarsduik naar vallend blad is genoemd

de nevel is niet meer, de kleuren in het water weerspiegelen  
een herfstige Mookerplas in een winter die maar niet op gang komt

*januari 2019*

## Voorjaarsaffaire

laatst bekende de lente mij met blozende wangen in de ochtend dat zij alle seizoenen in stilte verliefd op me is.

de lente knielde voor een narcis aan de waterkant en noemde mij geur van de bloem in de symfonie van tintelend water.

voorzichtig plakte ik een zoen van armen en benen vast aan het liggende gras onder onze strelingen.

Een hoentje zwom voorbij. Een troep ganzen vloog over.

de lente raakte mijn vleugels aan en sprak: "de ziel behuist alle vogels". Ik bekende dat ik al die jaren een ring heb gedragen. Getrouwd zei ik.

de lente glimlachte en zong een aria over het eeuwig verbond met het steeds ontluikende zelf. Geen probleem, antwoordde ze.

*10 februari 2019*



## **De buurvrouw heeft geschreeuwd**

wat is het dat knikt  
vanuit de ooghoeken  
goedendag zegt

praat over het weer  
klaagt over honden  
en katten  
nieuwe bewoners  
en ontbrekend  
straatmeubilair

wat is het dat  
mondjesmaat  
over eenzaamheid  
vertelt  
de eigen grimas  
consequent vertaalt  
naar een onbestemd  
verlangen

er niet over spreekt  
hoopt dat iemand  
op bezoek komt

*11 maart 2019*

## **het gouden uur**

Ze kijkt met toegeknepen ogen uit over een straat. Auto's raken drempels, sportvelden de kant van het kanaal. Het traanuur is begonnen. Oogleden tegen het netvlies. Gedachten aan minnaars en kinderen. Vandaag geen blinden.

Soep. Het is 16.00 uur. Ze maakt zich op. Lippenstift, oogschaduw en gele wimpers. De burens laten hun zonnenschermen neer. Het gebouw doet een middagdut. Zij niet. Ze knippert met haar ogen, ziet alles. Klimt.

Een auto parkeert bij het bloemenperk van de onderburen.

Bezoek. Een vage herinnering. Een ik-persoon fietst langs, ziet de gelijkenis tussen wimpers en zonnenschermen. Verder niets.

*25 maart 2019, over Malderburch, een zorgcentrum aan de Broekkant te Malden*

## **Persephone**

argeloos kleurt ze de velden  
strooit zaden, redt een hommelm  
vraagt om een ijsje  
fietst over de dijk

tekent parende vogels  
speenkruid, hondsdraf  
klein hoefblad  
zogende dassen

mama, is de lente begonnen?  
ze draagt een gele jurk

onvindbaar  
op de akker

*9 april 2019*

## **Lente in Nederasselt**

iemand zaaide wapens in de Hollestraat  
waar witte rook na 75 jaar  
de bloem aankondigt  
van opgestegen vrede in het vuur  
van een brandende kathedraal

hoe de grond onze geschiedenis wiegt  
hoe dan ook vruchtbaar

*15 april 2019*

## **(G)een gedicht over vrijheid**

wie in vrijheid kiest, kiest niet per se vrijheid  
wie in vrijheid leeft, leeft niet per se vrij  
wie in vrijheid werkt, werkt niet per se voor vrijheid  
wie in vrijheid praat, spreekt niet per se over vrijheid  
wie strijdt in vrijheid, strijdt niet per se voor vrijheid  
wie verlangt in vrijheid, verlangt niet per se naar vrijheid  
wie leert in vrijheid, leert niet per se over vrijheid  
wie schrijft in vrijheid, schrijft niet per se over vrijheid  
wie vlucht om vrijheid, vlucht niet per se naar vrijheid  
wie denkt aan vrijheid, denkt niet per se in vrijheid  
wie gelooft in vrijheid, gelooft niet per se deze vrijheid  
wie in vrijheid demonstreert, demonstreert niet per se vrijheid  
wie in vrijheid verkoopt, verkoopt niet per se vrijheid  
wie in vrijheid kiest, kiest niet per se vrijheid  
wie weet wat vrijheid is weet niet per se wat vrijheid is

vrijheid, een gedachte

*Mei 2019*

## **In de war of in het ware ?**

als je niet meer verward mag zijn  
en slechts de maan spreekt nog jouw taal  
als je niet meer verward mag zijn  
er een meldpunt is voor abnormaal

als je niet meer verward mag zijn  
niet meer mag praten tegen je eigen ziel  
als je niet meer verward mag zijn  
je niet mag opstaan omdat je viel

als je niet meer verward mag zijn  
omdat het verleden je angsten voedt  
als je niet meer verward mag zijn  
en in je hoofd nog steeds de oorlog woedt

zaai dan toch verwarring lief  
zo gek ben je heus nog niet  
als de enige verwarring is  
dat het ware je verwarring biedt

*24 juni 2019*

## Ondergronds

mijn stille liefde  
was die nacht  
de bezetter

de loop  
van zijn geweer  
vijandelijk  
tegen mijn zij

onmogelijk  
om me  
te verstoppen  
ons laken  
verried me

we zouden  
een bed  
and breakfast  
maken  
van een oude  
vervallen villa

met lijken  
die droogden  
en ik  
mijn jeugd

die nacht  
bekende ik  
weer niet  
mijn liefde

de onderdrukker  
mijn bevrijder  
hij wist waartoe ik  
in staat was

*2 augustus 2019, ter gelegenheid van de herdenking van oorlog en bevrijding in onze regio*

## **koordbewoners**

bedeltjes zijn we, parels

onze samenstelling  
schitterend  
in het sieraad  
van verbondenheid  
wonend in de  
koninklijke ketting

mededogen  
lengt de route  
liggend in onze  
handen

geen getouwtrek  
maar  
zorgzaamheid  
losjes  
in onze greep

*Nationale Burendag, september 2019*



## **Verlof**

onze bossen worden aangerand  
onze vennen zijn bevlekt  
een tbs'er brak vanmiddag uit  
zijn locatie is nog niet ontdekt

de klopjacht is begonnen  
de man zal worden ingelijfd  
meisje geef je niet gewonnen  
als de lul zijn piemel stijft

blijf geloven in hutten bouwen  
blijf geloven in jouw naakt  
blijf geloven, blijf vertrouwen  
in de onschuld die jou maakt

onze bossen zijn jouw toeverlaat  
onze vennen jouw domein  
een tbs'er brak vanmiddag uit  
meisjelief, waar kun je veilig zijn

*13 september 2019*

## **Waterveld**

in de scheppende kracht  
van aangeklede hitte

beweegt de bodem  
een passerende  
wedstrijdzwemmer

aardverschoven  
tilt het water  
nieuwe banen

stuwt het  
wervels  
langs  
nieuwe kranen

goden herhalend  
hun spiermassa's  
brengen  
een nieuw continent  
tot leven

in de kelders  
door stoom verheven  
klimaatbouwers  
dragend het dak  
en de schil

dat de zeeën dit weten  
de mensen nu ook  
dat alleen al

*6 oktober 2019, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe zwembad te Malden*

## **Slaapt ze al**

de nacht in Malden is een vrouw  
met glanzende ogen  
een reflectie van wie ze was  
sijpelend door bospaden  
en gesneden water  
dagdromend op een leeg plein

buren en nieuwkomers giechelen  
om haar wilde getrappel  
in het versleten bed  
waarin de wereld hijgend  
naast haar ligt, de eindeloze rij  
bedlampjes

soms droomt Malden  
dat ze vrienden heeft  
of tenminste iemand  
om mee te praten

maar vaker nog  
schrikt ze wakker  
door een ambulance  
of door vuurwerk  
op de mat

de nacht in Malden is een vrouw  
met drie minnaars  
die het liever overdag doen  
dan in het donker  
en alleen  
als de winkels open zijn

*26 oktober 2019, ter gelegenheid van Nacht van de Nacht*

## **Sisterklaasje**

Nicolaas oh Nicolaas, je was een wonderkind  
Nicolaas oh Nicolaas, na je dood pas werd je Sint

zwakken hielp je uit de brand, je heelde ze en stond ze bij  
de liefde stroomde uit je hand, je maakte alle mensen blij

in het zuidwesten van Turkije groeide jij tot priester uit  
als heilige wist je te gedijen want anderen kropen in jouw huid

Nicolaas oh Nicolaas, je ging naar het Beloofde Land  
Nicolaas oh Nicolaas, je las de bijbel uit Jesus' hand

je botten reisden naar het noorden, Theophanu verspreidde je woorden  
Nicolaas oh Nicolaas, je was een hele Piet  
Nicolaas oh Nicolaas maar misschien ook wel een griet

*3 december 2019*

## **bankje van memorie**

een zitplaats voor bevroren streling  
een stilte die amper went

hoe een oranjezoze  
zonsopgang  
de leuning omlijnt  
in een koude leegte  
die alleen maar een man  
alleen maar een vrouw  
begrijpen kan

tegen alle regelgeving in  
breekt ijs oude botten  
in jong nog het verdriet

*December 2019*

*Lucas Meijer uit Gouda werd weduwnaar en plaatste een bankje bij het graf van zijn vrouw om elke dag even rustig bij haar te kunnen zitten. De gemeente Gouda wilde het bankje verwijderen omdat het tegen de regels zou zijn. Stadsdichter Pieter Stroop van Renen stak daar een stokje voor en riep dorps-en stadsdichters op om ter ere van Lucas Meijer een gedicht te schrijven over het zogenaamde 'bankje van memorie'. Dorpsdichter Marjolein Pieks schreef speciaal voor de heer Meijer onderstaand gedicht.*

## Zomerfee

onder de roze bloesem  
stak het meisje haar haren op  
als gekust door de jonge  
vrucht van een nieuwe zomer

ze hield de speld vast  
met haar net volwassen  
handen

streefde de wangen  
van haar voorste lok  
een kers nog in de mond

de avond lengde in  
de kortste nacht  
van de langste begeerte

gleed in strengen  
meisjesgeheimen  
door de hitte van  
elkaar rakende aderen

er was nevel tussen monden  
betastend de eerste liefde

ze bloosde  
nu ze wist  
dat ze  
een meisje was

## **De buurvrouw heeft geschreeuwd**

wat is het dat knikt  
vanuit de ooghoeken  
goedendag zegt

praat over het weer  
klaagt over honden  
en katten  
nieuwe bewoners  
en ontbrekend  
straatmeubilair

wat is het dat  
mondjesmaat  
over eenzaamheid  
vertelt  
de eigen grimas  
consequent vertaalt  
naar een onbestemd  
verlangen

er niet over spreekt  
hoopt dat iemand  
op bezoek komt

## **De Rijksweg is overspannen**

iets weerhoudt het dorp ervan  
om stil te worden  
alsof het zich wil ondergraven  
maar dat niet durft

in een dagelijkse file blikken gedachten  
over een gespleten woonplaats  
misschien kan men niet anders

er is niemand die het dorp verplaatst  
naar hoger gelegen gebied  
of het de weg naar binnen leidt

behalve de roep van een  
cirkelende buizerd  
geen geluid om ondergronds te gaan  
of een wildrooster aan te leggen



## **Een druppel aan de Maas**

er is iets nodig dat klein is, nederig, eenvoudig  
dankbaar, zorgzaam en sereen  
toegewijd, geduldig, in gebed, dienstbaar  
aandachtig, genadig, bezielend, bewoonbaar

er is iets nodig dat klein is en alles omvat  
zoals wind in de wieken  
van een draaiende molen  
tornado onder de vleugels van een vlinder  
die zelf de tornado creëert

er is iets nodig dat alles aanraakt  
zich aan alles overgeeft  
in de natuur van de oude wereld

Nederasselt  
tempel voor de nieuwe mens  
die zich verbinden kan  
met het kleinste

## Zomerfee

onder de roze bloesem  
stak het meisje haar haren op  
als gekust door de jonge  
vrucht van een nieuwe zomer

ze hield de speld vast  
met haar net volwassen  
handen

streefde de wangen  
van haar voorste lok  
een kers nog in de mond

de avond lengde in  
de kortste nacht  
van de langste begeerte

gleed in strengen  
meisjesgeheimen  
door de hitte van  
elkaar rakende aderen

er was nevel tussen monden  
betastend de eerste liefde

ze bloosde  
nu ze wist  
dat ze  
een meisje was

## Maatje

mijn maatje is een stem  
een stem die ik niet ken  
een stem die ik steeds beter leer kennen

mijn maatje is een stem  
die vertelt over de nacht  
over de dag en hoe ik alles ben

mijn maatje is de wind  
die de stem draagt  
mijn maatje is de regen  
die de stem draagt

mijn maatje is de bomenrij  
en de weg erdoorheen  
mijn maatje is nooit alleen

sommige mensen zeggen eenzaam  
eenzaam is als je  
niet kunt praten met iemand  
maar mijn maatje zegt  
er is altijd iemand  
altijd iemand die luistert

luister naar de wind  
luister naar het water  
luister naar het vuur  
dat van binnen brandt  
luister naar het nu en later

mijn maatje is altijd bij me  
een maatje zoals zij is er geen  
misschien ben ik dan eenzaam  
maar ik ben nooit alleen

mijn maatje zegt eenzaamheid is  
niet per se fout  
mijn maatje zegt eenzaamheid is  
hoe jij houdt van jezelf  
je bent niet alleen  
alles is jou

weet je dat ik van je hou  
alles houdt van jou

mijn maatje mijn maatje mijn maatje

## **vallend luister**

hoor hoe het laatste blad  
van de herfst  
onze schaduw vangt

hoe op het middaguur  
wolken ongezien  
voorbij trekken aan dat blad

onder de gruzelementen  
groeit woekerend  
het oude licht

hoor hoe het laatste blad  
van de herfst wonend valt